

שלום על ישראל Shalom över Israel

Nummer 4/2018



Israel 70 år | Oroligt vid gränsen mot Gaza
Konferens i Uppsala | Teologi: Pesach



Expedition: Shalom över Israel
Gröndalsvägen 16, 740 47 Harbo
Tel. 073-030 89 94 (OBS! Nytt nummer)
Det gamla telefonnumret kommer att fungera under en övergångsperiod.

Expeditionens öppettider:

Tisdagar-torsdagar 11-16
Övrig tid används telefonsvarare.

Expeditionsföreståndare och sekreterare:

Leif Lundberg. Adress – se nedan.
Annonser, prenumerationer, adress-
ändringar sänds till expeditionen.

Obs! Ange alltid Ditt referensnummer vid alla inbetalningar och adressändringar.
Referensnumret finns bredvid Din adress på tidningens sista sida.

Redaktör: Leif Lundberg

Gröndalsvägen 16, 740 47 Harbo,
tel. 073-030 89 94
e-post: leif.lundberg@shalom.se

Ansvarig utgivare: Per-Olof Hermansson

Material för tidningen

Artiklar, manuskript, bilder sänds till:
Leif Lundberg, Gröndalsvägen 16,
740 47 Harbo, senast den 25:e månaden
före nästa utgivningsnummer. För insänt
material svarar ej red. utan skribenten själv.

Prenumerations- och medlemsavgifter

Huvudmedlem med tidning	330 kr
Familjemedlem	150 kr
Prenumerationsavgift	200 kr
Studeranderabatt på ovanstående	50%

Bankgiro, bank och Swish

Shalom över Israel:
Porsnäsavägen 27, 945 31 Norrfjärden
Tel: 0911-20 96 15
Bg: 5317-4017

Swish-nummer: 123 352 68 03

Danske Bank, Finland: Konto nr:
800013-70831241

Historik:

Riksorganisationen Shalom över Israel har sin förankring i de evangeliska trossamfundnen i Sverige och huvuddelen av sin historia i hjälpen till andra världskrigets förföljda judar. "Judarnas Vänner" och "Jerusalems Vänner" är tidigare namn på den 1998 sammanslagna organisationen.

Inriktning:

Förutom stöd och hjälp på olika sätt till Israels folk och land vill Shalom över Israel vara en källa till kunskap och service för Sveriges församlingar och enskilda när det gäller Israel. Det må gälla Bibelns frågor och svar, kristendomens rötter i judendomen, arbetet för djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna och praktiska kontakter mellan kristna och Israels folk och land. Denna inriktning utesluter inte stöd och hjälp även till araber i området.

Bekännelse:

Organisationen har en klar bekännelse till Jesus som Messias. De bibliska utsagorna att judarna är Guds egendomsfolk och att frälsningen kommer från judarna, utgör grunden för kärleken till det judiska folket.

Målformulering:

Målet för arbetet sammanfattas i följande punkter.

Shalom över Israel vill:

- sprida kunskap och information om kristendomens judiska rötter
- belysa sambandet mellan GT och NT
- lyfta fram vad Bibeln säger om Israel
- utifrån bibelordet och det historiska perspektivet belysa dagens Israel
- medverka till djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna
- förmedla konkret hjälp till landet och dess innevånare
- samverka med jämförbara organisationer inom och utom Sverige

Shaloms styrelse

Ordförande:

P-O Hermansson, Horred, 070-991 97 60
ordforande@shalom.se

Övriga ledamöter:

Sigvard Lindgren, kassör

Norrfjärden, 0911-20 09 34

Febe Alfredsson, Mölle, 042-34 75 80

Annelie Enochson,

Västra Frölunda, 070-655 06 50

Gunilla Holmberg, Piteå, 070-145 51 00

Daniel Knabäck, Stöde, 0691-101 21

Jonas Lönngren, Tenhult, 036-39 38 10

Bengt Berggren, Hortlax, 070-318 29 49

Ersättare:

Berith Ståhl, Stockholm, 08-84 62 77

**Andreas Johansson, Sørumsand, Norge,
+47-90 26 34 27**

Resurspersoner:

**Bengt Berggren, Bisittarevägen 14,
944 32 Hortlax,
Tel. 070 318 2949**

**Inger Lindau, Borggatan 6,
263 57 Höganäs, tel 042-33 19 41
inger.lindau@swipnet.se**

INNEHÅLL

Ledaren	3
Israel – framgångslandet	
"Återvändarmarschen" urartade till våld	4
Israel	6
– en självständig stat!	
David Ben-Gurion berättar	7
Slaget vid Yad Mordechai	8
Staten Israel 70 år, vad betyder det för dig?	9
Shalomkonferens i Uppsala	10
Vi ber för Israel	11
Teologi	12
Pesach	
Redovisning mm	14
Kortnytt	15
Israel – ett mirakel	16
Krönika av Ulf Cahn	



Ledaren på **sidan 3** ger en tillbakablick på Israels framgångsrika 70 år.
Paul Widén berättar om oroligheterna vid gränsen mot Gaza på **sidan 4**.

På **sidorna 6-9** handlar artiklarna om Israel 70 år.

Sidan 10 ger en tillbakablick på konferensen i Uppsala i februari.

På **sidan 12** fortsätter vår teologiserie om de judiska högtiderna och på **sista sidan** hittar du Ulf Cahns krönika som – förstås – handlar om Israel 70 år.

Omslagsbild: David Ben-Gurion just före det att han ska läsa upp självständighetsförklaringen den 14 maj 1948.

Foto Frank Shershel, GPO

Israel – framgångslandet

Månadens ledare handlar – förstås – om Israels 70 års jubileum. Ledaren sammanfattar Israels första 70 år och visar på vilket fantastiskt framgångsland Israel är, trots alla krig, hot och en fientlig omvärld

Israel fyller 70 år under våren. Ja, Staten Israel... men Guds förbundsfolk Israel har funnits i flera tusen år. Men vilken framgångssaga det blivit för den unga staten! Ingen annan stat i världen har utvecklats så på så kort tid!

Fientliga grannar

Staten Israel utropades året efter att FN beslutat dela gamla brittiska mandatet i två delar, en judisk och en arabisk, och den judiska delen blev mindre än det som tänkts i tidigare planer. Och omedelbart efter utropande blev det fullt krig när de arabiska arméerna attackerade den nya staten. Och mirakulöst lyckades Israel slå tillbaka, trots brist på vapen, ammunition, med bara några flygplan etc.

Från början var det en fattig och outvecklad stat med stora utmaningar. Inga stora naturresurser, till stora delar öken och steniga, torra landskap.

Miljoner immigranter

Flera miljoner judar har immigrerat och blivit integrerade medborgare i den nya staten, från världens alla länder, både fattiga och rika, och landet har växt från 600 000 1948 till åtta miljoner innevånare idag. Och utmaningarna har fortsatt med otaliga krig och terroristattacker. Men trots dessa många svårigheter har Israel blivit ett av världens mest framgångsrika länder på många områden. De är världsledande inom många utvecklings- och forskningsområden: agrikultur, medicin, teknologi, försvarsutrustning. Många av världens största teknikbolag; amerikanska, kinesiska, koreanska, har utvecklingscentra i Israel. Antalet nystartade bolag som blir börsnoterade i utländska börser är större än hos andra utvecklade industriländer, antalet patent per capita är bland de tre högsta i världen (före Sverige). Inte för inte kallas Israel "the Startup Nation".

Israel i topp

Även kulturellt, utbildningsmässigt, och vad gäller demokratiska värden ligger Israel i topp. Israel har fler museum per capita än något annat land. De är bland de 20 högst rankade i FN:s Human development index,

och rankas högt i mätningar bland de bästa länderna i världen att bo och leva i. Israel är Mellanösterns enda demokrati, är med i OECD, och brukar ofta politiskt/kulturellt räknas till västvärlden trots det geografiska läget. Som demokrati är landet också unikt: Alla som bor i Israel eller Västbanken kan överklaga ett myndighetsbeslut för laglighetsprövning till Högsta domstolen. Och domstolen är känd för sin självständighet och går inte i någons ledband. Tidningar är fria, och ofta frispråkiga i sin kritik mot brister i samhället eller i vad de anser som fel i regeringens handlande.

Profeternas och Jesu hemland

För oss kristna är förstås Israel också ett fantastiskt turistland som ger fler dimensioner än vanlig turism. Vi får se och uppleva de platser där patriarkerna, Israels kungar bott och verkat, och inte minst de platser där Jesus och hans lärjungar verkade. Vi får dessutom kontakt och inspiration från våra messianska syskon och vår kristna tros judiska rötter. Genom våra besök så kan vår tro får djupare andlig styrka!

Fortsatta utmaningar

Men landet står även i fortsättningen inför stora utmaningar: de ortodoxa gruppernas privilegier (genom det starka politiska inflytandet) i en sekulär stat (trots att det finns grupper som inte erkänner staten som sådan), relationen till de palestinska områdena (Gaza, Västbanken), terroristhoten, integreringen av nyanlända från Etiopien, illegal invandring av afrikaner från Eritrea och Sudan, och inte minst den politiska relationen till många västländer.

Vi behöver fortsätta be för och välsigna Israel, och verka för att en mer balanserad bild av landet kommer fram i debatt och media i Sverige.



Per-Olof Hermansson

Ordförande i Shalom över Israel

I samband med Israels 70-års jubileum vill vi gratulera och framföra våra hjärtliga lyckönskningar och önska Guds rika välsignelse.

Riksorganisationen Shalom över Israel

”Återvändarmarschen” urartade till våld



Till fredagen den 6 april hade tusentals gamla däck samlats in och placerats i enorma högar i närheten av gränsen. Tanken var att röken från däcken skulle skapa en rökridå så protestdeltagarna skulle kunna ta sig fram till gränsstaketet.

Den 30 mars inleddes en sex veckors lång massprotest i Gaza mot Israel under banderollen ”återvändarmarschen”. Idén som ursprungligen föddes på gräsrotsnivå och som uppmanade till ickevåld har dock efter Hamas inblandning övergått till våldsamma protester längs gränsen där beväpnade protestdeltagare med bland annat stenslungor och brandbomber vid upprepade tillfällen försökt forcera gränsstaketet.

Tidigt 2018 började en lös sammansättning av palestinska organisationer planera en sex veckor lång massprotest i Gaza under banderollen ”återvändarmarschen”. Massprotesten var tänkt att inledas den 30 mars, då palestinierna årligen uppmärksammar *yowm al-ard* (”landdagen”) till minne av arabisk-israeliska protester mot den israeliska statens landkonfiskering i Galiléen 1976. Den skulle sedan pågå fram till den 15 maj, på palestinierna uppmärksammar *yown al-nakba* (”katastrofdagen”), dagen efter att staten Israel utropade självständighet 1948. Dessutom skulle den sammanfalla med staten Israels 70-årsjubiléum, som i år enligt den hebreiska kalendern infaller den 18 april.

Ursprungligen på gräsrotsnivå

Idén med ”återvändarmarschen” föddes ursprungligen på gräsrotsnivå och tog sedan fart via sociala medier. Civila palestinier uppmanades att ansluta sig till stora tältläger som upprättades några hundra meter från gränsen till Israel. Dessa tältläger beskrevs som den sista anhalten innan återvändandet till ”hela Palestina”, d.v.s.

den internationellt erkända staten Israel, men deltagarna uppmanades att vara obeväpnade och att inte ta till våld. ”Återvändandet” var tänkt att ske genom att helt enkelt överrumpla Israel med det blotta antalet deltagare.

Den planerade sexveckorsprotesten kom dock snart att överskuggas av den palestinska terroristorganisationen Hamas inblandning. Hamas, som grundades med det uttalade syftet att förrinta staten Israel, struntade i uppmaningarna till ickevåld när massprotesten inleddes den 30 mars. Den urartade därför tidigt på flera håll i stenkastning mot israeliska soldater, som svarade med tårgas och gummikulor. Mindre grupper av protestdeltagare beväpnade med bland annat stenslungor och brandbomber försökte vid upprepade tillfällen forcera gränsstaketet, trots att Israel genom officiella kanaler hade varnat arrangörerna och deltagarna att alla försök att ta sig in på israeliskt territorium var förenat med livsfara.

Kända terrorister bland de döda

Minst 30 000 palestinier uppskattas ha deltagit under massprotestens första dag. Även om den absoluta mer-

WE CONDEMN LEADERS WHO CALL FOR VIOLENCE

US slams Gaza leaders who send children to border, 'knowing they may be killed'

Ahead of Friday protests, Mideast envoy Greenblatt urges Palestinians to stay 500 meters from fence, rally peacefully; UN warns Israel to exercise 'extreme caution'

USA ger sitt stöd till Israel i den pågående konflikten och har blockerat två resolutionsförslag i FN. Man fördömer ledarna i Gaza som uppmanar till våld och som skickar protestdeltagare, däribland barn, till gränsstaketet, fullt medvetna om att de kan skadas eller dödas. Bilden är en rubrik från The Times of Israel den 6 april.

parten av deltagarna inte var våldsamma och höll sig på säkert avstånd från gränsen uppgav det palestinska hälsovårdsministeriet att minst 16 personer dödades i sammandrabbningar med israeliska soldater. Hundratal människor uppges också ha skadats, men eftersom uppgifterna kommer från det hamaskontrollerade hälsovårdsministeriet har de inte kunnat bekräftas av oberoende källor. Enligt terroristorganisationen själv var dock minst fem av dödsoffren medlemmar i Hamas och bilder av dem i full stridsmundering började snart spridas i sociala medier. Israel identifierade i sin tur ytterligare fem av dödsoffren som kända medlemmar i andra terroristorganisationer. Minst tio av de 16 palestinierna som dödades under massprotestens första dag var alltså terrorister, ett faktum som styrkte Israels påstående att de israeliska soldaternas försvarsåtgärder var legitima och specifikt riktade mot våldsverkare.

Sporadiska protester i betydligt mindre omfattning genomfördes sedan dagligen under den första veckan i april. Även dessa urartade vid flera tillfällen i våldsamheter, ibland med dödlig utgång. De största protesterna under sexveckorskampanjen har dock förlagts till fredagarna i samband med den muslimska fredagsbönen. Fredagen den 6 april genomfördes därför nästa massprotest, men denna gång uppskattas antalet deltagare ha sjunkit till omkring 20 000. Under dagarna som föregick manifestationen hade tusentals gamla bildäck samlats in i Gaza och placerats i enorma högar i närheten av gränsen. När massprotesten inleddes antändes däcken för att skapa en rökridå under vars skydd deltagarna skulle kunna ta sig fram till gränsstaketet. Trots upprepade försök att förstöra och forcera gränsen lyckades dock inga protestdeltagare ta sig in på israeliskt territorium. Däremot uppges ytterligare minst nio palestinier ha dödat i sammandrabbningarna.

Starkt stöd för IDF i Israel

De israeliska försvarsstyrkornas agerande har fått en mycket stark uppbackning av både landets regering och större delen av oppositionen. En stor majoritet av Israels befolkning hyser inga illusioner om de palestinska demonstranternas ambitioner, eftersom "återvändarmarschens" uttalade syfte är att forcera gränsen och återta

"hela Palestina", d.v.s. den internationellt erkända staten Israel. Man förbehåller sig därför rätten att försvara sig med alla medel. Man framhåller även att en del av de palestinska arrangörerna medvetet ägnar sig åt mediemanipulation genom att exempelvis skicka fram barn till gränsstaketet och därmed försätta dem i livsfara.

Starkt stöd från USA

Kritiken från det internationella samfundet har emellertid varit mycket hård och två resolutioner har dryftats i FN:s säkerhetsråd, en med syfte att fördöma Israels agerande och en för att etablera en oberoende utredningskommission för att granska händelserna. Båda resolutionsförslagen har blockerats av USA, som tydligt tagit parti för Israel. USA:s Mellanösternsändebud, Jason Greenblatt, har uppmanat alla palestinska demonstranter att alltid hålla sig på minst 500 meters avstånd från gränsen och har riktat hård kritik mot det palestinska ledarskapet.

– Vi fördömer ledare och protestdeltagare som uppmanar till våld och som skickar protestdeltagare, däribland barn, till gränsstaketet, fullt medvetna om att de kan skadas eller dödas, sade han i ett uttalande inför massprotesten den sjätte april. Istället uppmanar vi alla parter att återigen rikta fokus på att hitta lösningar på den svåra humanitära situationen som råder i Gaza.

Hur situationen utvecklas under kommande månad beror på många olika faktorer och är därför omöjlig att förutsäga. Hamas har ett stort intresse av att hålla protesterna levande, eftersom de gör att Gazas befolkning riktar sin vrede mot Israel istället för mot Hamas vanstyre. Staten Israels 70-årsjubileum och den planerade invigningen av USA:s ambassad i Jerusalem kommer med stor säkerhet att öka protestdeltagarnas motivation, och om dödssiffran stiger markant finns det en risk att protesterna blir ännu våldsammare. Intresset för protesterna bland Gazas befolkning sjönk dock markant under den första veckan i april och om denna trend håller i sig kan allt sluta i en flopp, vilket i sig ökar risken för en palestinsk våldsprovokation för att dölja floppen.

Paul Widén
Jerusalem

Israel – en självständig stat!

Den 14 maj 1948 utropade David Ben Gurion staten Israels självständighet. Ceremonin ägde rum i Tel Avivs konstmuseum, som tidigare varit Tel Avivs förste borgmästares privatbostad och numera innehåller ett museum, "Independence Hall". I självständighetsdeklarationen förkunnade Ben Gurion det judiska folkets rätt till Israels land, samtidigt som han sträckte ut en hand med önskan om fred med grannländerna.



Foto: Zoltan Kluger, GPO

David Ben-Gurion läser upp självständighetsdeklarationen i samband med proklamationen av den nya staten Israel i Tel Aviv den 14 maj 1948

För drygt 100 år sedan genomförde 66 familjer ett lotteri för att dela upp tomterna i ett nytt judiskt kvarter i centrala Israel. Zina och Meir Dizengoff vann tomt nummer 43 och byggde där sitt hus. Dizengoff blev det nya kvarterets ledare och när kvarteret växte till en stad och bytte namn till Tel Aviv, blev han stadens förste borgmästare.

Israel proklamerar

År 1930, efter fruns bortgång, donerade Dizengoff huset till staden Tel Aviv, med uppmaningen att det skulle bli ett museum. Två år senare öppnade Tel Avivs konstmuseum i det tidigare bostadshuset och museet var kvar där fram till 1971.

I museets främsta lokal samlades de judiska ledarna i Israel fredagen den 14 maj 1948, på eftermiddagen före det brittiska mandatet skulle upphöra. Klockan 16.00 utropade David Ben-Gurion den moderna staten Israels självständighet och han läste även upp självständighetsdeklarationen. En av de närvarande rabbinerna läste en speciell välsignelse och så signerades deklarationen. Ceremonin avslutades med Hatikva, den nya statens nationalsång. Efter 30 år återskapades denna avgörande händelse i Israels historia, som sedan

dess kallas för "Independence Hall" och som är ett museum kring utropandet av Israels självständighet och Tel Avivs historia. Ett museum väl värt ett besök under nästa Israelresa.

Självständighetsdeklarationen

Israels självständighetsdeklaration inleds med välkänd fakta, nämligen att det judiska folket föddes och utvecklades i Israels land, varifrån det gav världen den eviga Bäckernas bok. Texten fortsätter med en kort historisk genomgång av det judiska folkets exil från och återkomst till det förlovade landet. Den första sionistkongressen, Balfourdeklarationen, Förintelsen och FN:s beslut om skapandet av en judisk stat nämns alla som en del av den historiska bakgrunden till staten Israel. Med denna historiska grund utropas där efter den judiska staten i Israels land, staten Israel.

Självständighetsdeklarationen fortsätter med hur den nya staten ska styras, att den ska vara öppen för judisk invandring samt att alla invånare ska ha samma rättigheter, oavsett religion, ras och kön. Sedan vänder sig texten till FN med en önskan om stöd samt att bli upptagen som medlemsstat i organisationen, till araberna i Israel med en uppma-

ning att vara delaktiga i uppbyggnaden av staten, till grannländerna med en erbjudan om fred och samarbete samt till judarna världen över med en vädjan om stöd i skapandet av den moderna staten Israel, efter två tusen år av hopp och förväntningar.

Elliot Turvall

Foto: Frank Sheshel, GPO



Ryktet om att staten Israel skulle proklamerar spred sig i Tel Aviv. Bilden visar den stora folkskara som samlades vid Independence Hall där självständighetsförklaringen lästes upp av David Ben-Gurion.

David Ben-Gurion berättar

Staten Israel är för evigt sammankopplad med David Ben-Gurion, landets förste premiärminister. Han föddes 1886 i Polen som David Grün. Hans passion för sionismen började tidigt i livet. Han invandrade 1906 till Palestina som då tillhörde det Ottomanska riket. Han blev så småningom den självklara ledaren för det judiska samhället i Palestina och premiärminister när staten bildades. I sin bok "Israel Mitt liv – Mitt land" berättar han om den 14 maj 1948 när staten Israel skulle proklameras.



Foto: Hans Pinn, GPO

David Ben-Gurion skriver under självständighetsförklaringen

Den 15 maj låg den nybildade staten Israel öppen för en total invasion av alla de arabiska grannstaterna. David Ben-Gurion beskriver förhållandet mellan antalet judar i Palestina och antalet araber i grannländerna – Nordafrika inte inräknat – som "ungefär 1:45". "Det var under sådana förhållanden som vår 'nationella administration' på 13 medlemmar satte sig ned att formulera punkterna i det länge väntade historiska dokumentet – självständighetsförklaringen", skriver Gurion i sin bok.

Proklamationen

Så här skriver Gurion om fredagen den 14 maj: "En kommitté på fem personer tillsattes för att formulera förklaringen, som med vissa ändringar godtogs vid ett sammanträde med den nationella förvaltningen på förmiddagen fredagen den 14 maj. Vi beslöt, att den officiella proklamationen av statens födelse skulle äga rum vid ett möte med nationalrådet i Tel Avivs museum klockan fyra på eftermiddagen.

Omkring 200 av de ledande bland judarna i Palestina inbjöds att närvara vid det högtidliga tillfället. Vi utsände inget officiellt meddelande att staten därvid skulle proklameras, för att de som förestod mandatregeringen, som samma kväll vid midnatt skulle lämna landet, inte skulle

lägga hinder i vägen i sista stund. De medlemmar av nationalrådet och övriga ledande, som befann sig i Jerusalem, kunde inte närvara, eftersom Jerusalem var avskuret. Det var bara rabbi Jehuda Leib Hacoen Maimon som i ett litet flygplan lyckades ta sig till Tel Aviv."

Staten Israel proklameras

Ryktet om proklamationen spred sig bland allmänheten och folk strömmade ut på gatorna, bärande fanor i blått och vitt och till museet för att få vara med när den nya staten skulle födas. Strax före klockan 16 på eftermiddagen var det dags för Gurion att bege sig till museet. Så här berättar Gurion om den allvarstygda eftermiddagen:

"Med tungt hjärta begav jag mig ett par minuter i fyra till museet för att proklamera den judiska staten, som vi beslutat kalla 'Israel'. Då jag kom dit, var auditoriet fullsatt. Gatorna myllrade av glada, jublande folkhopar. Inne i auditoriet hängde bakom podiet ett stort fotografi av Theodor Herzl. Filharmoniska orkestern spelade 'Hatikva', som hade blivit den nya statens nationalsång. Därpå tog jag självständighetsförklaringen i handen och läste upp den med hjärtat fullt på en gång av bänvan och högtidlig glädje. Jag sökte bli herre över min rörelse och läste

förklaringen med hög och klar röst medan alla reste sig för att lyssna. Rabbi Maimon, församlingens ålderspresident, läste välsignelsen och tacksägelsen till den Allsmäktige för att han 'bevarat oss vid liv så att vi kunde få uppleva denna dag'.

Jag läste upp det första manifest, som utarbetats av det provisoriska rådet, vilket till följd av självständighetsförklaringen nu blivit en provisorisk regering. Därpå skrev jag mitt namn under förklaringen och bad mina kolleger i rådet att komma fram och underteckna den i bokstavsordning. Plats för underskrifter i samma ordning reserverades för våra kolleger i Jerusalem. Alla de närvarande skrev under. Jag förklarade staten Israel upprättad och mötet avslutades. Folkmängden på gatorna sjöng och dansade. Jag begav mig direkt till generalstabens högkvarter."

Den nye premiärministern hade nu många och svåra uppgifter att ta sig an. I sin dagbok skrev han så här: "Klockan fyra denna eftermiddag proklamerades den judiska självständigheten och staten Israel upprättades. Dess öde ligger nu i händerna på vårt försvar."

Leif Lundberg

Fotnot: Ben-Gurion, David. Israel: mitt liv – mitt land. Stockholm: EFS-förlaget, 1964.

Slaget vid Yad Mordechai

– nyckeln till seger i Självständighetskriget

Den heroiska insatsen av israeliska kämpar på kibbutz Yad Mordechai i maj 1948 gav den israeliska armén en möjlighet att försvara Tel Aviv från en egyptisk invasion och ledde i förlängningen till segern i Självständighetskriget.

Året är 1948. David Ben Gurion har utropat den moderna staten Israels självständighet några dagar tidigare, den 14 maj. Glädjen är enorm i den nybildade staten och bland judar världen över. Samtidigt är dock orosmolnen många. Flera arméer från de närliggande arabländerna har attackerat den unga staten och läget ser mycket svårt ut på flera fronter.

En av platserna som ligger illa till är kibbutz Yad Mordechai, grundad fem år tidigare i närheten av dagens Gazaremsa, och uppkallad efter Mordechai Anielewicz, en av ledarna för upproret i Warszawas getto.

På väg mot Tel Aviv

Egypten har några veckor tidigare skickat 10 000 soldater för att inta Israel. Dessa styrkor har delats upp i två läger: den ena truppen marscherar mot huvudstaden Jerusalem och den andra utefter kusten, på väg för att invadera storstaden Tel Aviv.

De egyptiska soldater som har satt kurs mot Tel Aviv är 2 500 till antalet. De har stridsfordon, stora mängder vapen och stöds dessutom av det egyptiska flygvapnet. Den 16 maj når de Yad Mordechai och beslutar sig för att attackera det lilla israeliska samhället.

Envist motstånd

Kibbutzmedlemmarna samlas och bestämmer sig för att evakuera kvinnorna och barnen och därefter ta upp striden med egyptierna. Natten mellan den 18 och 19 maj kommer en liten israelisk militärkonvoj till kibbutzen och för 92 barn i säkerhet. Kvar på plats är 110 kibbutzmedlem-



Foto: Frank Sheershef, GPO

Försvaret av kibbutzen Yad Mordechai skapade möjlighet för den nybildade israeliska armén att organisera sig och därmed hindra den egyptiska armén från att nå fram till Tel Aviv

mar (varav 20 kvinnor) samt ett 20-tal Palmachsoldater, som kommit för att hjälpa till i försvaret av Yad Mordechai. Israelerna är utrustade med några enklare handeldvapen, en kulspruta och ett pansarvärnsvapen.

Egyptierna förbereder angreppet på Yad Mordechai under två dagar. Två infanteribataljoner och en pansarbataljon, understödda av artilleri, går till attack strax efter soluppgången den 19 maj. De egyptiska soldaterna tar sig igenom det första stängslet, men efter tre timmar av hårda strider drar de sig tillbaka, med dussintals döda. På den israeliska sidan räknar man fem döda och elva sårade.

Dagen därpå, den 20 maj, går egyptierna till attack flera gånger, men de israeliska försvararna lyckas varje gång förhindra en invasion av Yad Mordechai. Ytterligare 13 israeler dödas och 20 såras. På den egyptiska sidan är förlusterna mycket större.

De egyptiska generalerna bestämmer sig för att försöka en ny taktik. Under två dagar (21-22 maj) bombarderar de kibbutzen och jämnar alla byggnader med marken. Invånarna gömmer sig i grottor och tunnlar och ger inte upp.

Den slutliga egyptiska attacken inleds den 23 maj och då lyckas de egyptiska

soldaterna ockupera en del av Yad Mordechai. På natten drar sig de israeliska försvararna undan från kibbutzen. De är totalt utmattade, har slut på ammunitionen och har ett stort antal dödade och sårade att ta hand om. Den egyptiska truppen vet inte om att israelerna lämnat Yad Mordechai, så morgonen därefter bombarderar de den övergivna kibbutzen under fyra timmar och erövrar den sedan helt och hållet.

Tel Aviv räddas

Tack vare att kibbutzmedlemmarna och Palmachkämparna lyckades bromsa den egyptiska truppens avancemang norrut under en knapp vecka, hinner det israeliska försvaret organisera om sig och mindre än en vecka efter Yad Mordechais beläring stoppar den nybildade israeliska armén den egyptiska invasionen två mil norrut, långt innan egyptierna når fram till storstaden Tel Aviv.

Egyptierna ockuperar Yad Mordechai under ett knappt halvår, men därefter återerövrar platsen av Israel och kibbutzmedlemmarna kan flytta tillbaka och återuppbygga det samhälle som förstördes under de heroiska striderna mot den invaderande egyptiska armén.

Elliot Turvall

Staten Israel 70 år, vad betyder det för dig?

Inför staten Israels 70-årsdag gav sig Elliot Turvall ut bland den israeliska allmänheten och frågade några förbipasserande vad de tänker på när de hör "Staten Israel 70 år". Här följer deras svar.



– Jag känner en stor stolthet och mycken glädje. När jag ser staten Israels utveckling förstärks min tro på G-d eftersom allt har skett tack vare H-n-m. Jag hoppas och är övertygad om att framtiden har mycket gott med sig för Israel.



– Jag tänker direkt på Ben Gurion och när han utropade staten Israels självständighet. Om man tänker på hur ung staten Israel är, är det otroligt hur mycket den har gått igenom. För andra stater tog det kanske 500 år att gå igenom en liknande förvandling.



– Jag är mycket stolt över Israels utveckling. Vårt folk har återkommit till fosterlandet och vi har bevisat att det inte är tillfälligt. 70 år är en tillräckligt lång tid för att alla ska inse att den judiska staten Israel är här för att stanna.



– Det är helt otroligt hur mycket Israel har utvecklats på 70 år. Israel har avancerat oerhört på denna tid inom så många olika områden. Se till exempel på alla de teknologiska framsteg som gjorts i Israel!



– Va' bra det är att det har funnits en judisk stat i 70 år! Här är vi i vår egen stat och är inte beroende av någon annan.

Text och foto:
Elliot Turvall

I Shalom nr 5/18 kommer en intervju med Sonja Nehorai, 94 år, som är bosatt i Israel och minns proklamationen av Staten Israel den 14 maj 1948.

Mer om Israels 70-års firande finns att läsa på vår hemsida.

Sven Reichmann ur tiden

Shalom över Israels mångårige medarbetare och vän Sven Reichmann har flyttat hem till Herren.

Minnesord över denne outtröttlige och på många sätt unike författare, förkunnare och israelvän kommer i majnumret av Shaloms tidning.

Shalomkonferens i Uppsala

För första gången, i alla fall på många, många år, hade Shalom över Israel glädjen att få arrangera en konferens i Uppsala. Drygt 70 personer hade anmält sig till konferensen som var förlagd till Korskyrkan helgen 9 till 10 februari.

Konferensen, som fått namnet "Tillbaka till Jerusalem", inleddes på fredagskvällen och pågick sedan till lördag kväll. I inledningssamlingen medverkade också pastor Daniel Lindqvist från Korskyrkan.

Messianska judar

Ett av målen för Shalom över Israels styrelse är att skapa kontakter med messianska judar, det vill säga judar och församlingar i Israel som tror på Jesus (Jeshua) som messias.

I de två samlingarna på fredagskvällen undervisade Andreas Johansson (ersättare i Shaloms styrelse) om de messianska judarna under rubrikerna "Från början var alla som trodde på Jesus judar" och "Messianska judar i Israel - vilka är de?" Andreas berättade att den messianska rörelsen är ung men att det genom hela historien funnits judar som trott på Jesus.



Gunilla Holmberg berättade om personliga möten med människor i Israel

Andreas kom i slutet av sitt studium också in på hur situationen under senare tid förändras för de messianska judarna i Israel. Idag finns det en större öppenhet, det har skett en förändring i samhället bland annat på grund av församlingarnas, och enskilda troendes, samhällsengagemang som gör att de fått ett bättre anseende.

Personliga möten

Under lördagsförmiddagen lämnade vi de teologiska frågorna för att i stället ägna oss åt det mer "vardagsnära". Gunilla Holmberg, vice ordförande i Shalom, berättade om personliga möten med människor i Israel. Om hur hon vid olika tillfällen fått vittna och förmedla en hälsning från Herren till människor i olika situationer.

Intresse för det profetiska ordet

Tierp ligger sex mil norr om Uppsala. Därifrån kommer Lars-Gunnar Sandin och Lotta Rosén som var med på konferensen. För båda var det första gången de var med på en Shalomkonferens.

Vad var det som gjorde att ni kom med på den här konferensen?

– Nära till, säger Lars-Gunnar.
– Vi har följt Olof Edsinger och det han skriver i Världen idag och tycker det är intressant och så är vi Israelvänner, säger Lotta.

Båda tycker det är viktigt att lyfta fram att judarna är Guds egendomsfolk.

– Det är intressant med Gamla testamentet och vi har lyssnat mycket på K G Larsson på nätet om det profetiska ordet, säger Lotta.

Under vårt samtal om konferensen, det judiska folket och Israel så går det inte att undgå deras önskan:

– Vi vill komma till Israel igen!



Olof Edsinger talade i konferensens avslutningsamling om "Guds helighet"

Krigen i Gamla testamentet

Konferensens huvudtalare var Olof Edsinger som bor i Storvreta utanför Uppsala. Väldigt skribent och författare och numera även generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen.

Han talade över, det inte helt enkla, ämnet: "Krigen i Gamla testamentet". I två undervisningspass talade han över ämnet och slog fast att det finns ingen bibeltext i Nya testamentet där Jesus eller Paulus tar avstånd från Gamla testamentet.

I konferensen talade även Shaloms ordförande Per-Olof Hermansson om ämnet "Begreppet Tro hos Paulus utifrån judisk synvinkel". Konferenssångerska var Gunnel Lembke från Gränna.

Leif Lundberg

Text och bild

Israel 70 år

Vad betyder det?

– för judar, för kristna, för världen, för dig och mig?

Välkomna att fira Israel 70 årsdag
på Nimbus, Öckerö,
lördagen den 21 april kl 13-20

Talare: Lars Adaktusson, Susanne Sznajderman-Rytz, Naomi Abramowicz, Anders-Petter Sjödin, med flera.

Musik: Salomon Helperin och Tomas Holgersson

Moderatorer: Annelie Enochson och Jörgen Knudtzon

OBS! Sista anmälningssdag 20/4, anmäl dig omgående till: info@nimbuskyrkan.se

Pris 150 kr

Betalas vid anmälan till Plusgiro **528953-3 Samfundet Sverige-Israel, avd. för västra Sverige.**

Eller med Swish: **123 467 12 51**

Varmt Välkomna!!

Arrangörer: Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Shalom över Israel, Judiska Församlingen, Israels Vänner och Nimbuskyrkan



Välkommen att fira att Israel fyller 70!

Vi gör det i Kyrkbacksgården, Wallinsalen, Västerås

Tisdagen den 15 maj kl 18.30.

Det blir läcker middag, tal, sång musik och dans.

Bland de medverkande märks:

Amanda Agestav

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Västerås

Stefan Stureson

ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel Mälardalen

Örjan Kättström

tidigare riksordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel

För musiken svarar: Trio Shalosh bestående av Stefan Werme, Jozef Stern och Pauline Stureson

För dansen svarar: Anette Sundell Lijedahl

Anmälan krävs och bör göras senast den 7 maj till stefan@sirgruppen.se

Priset är endast 250 kronor, som betalas vid anmälan till plusgiro 68 43 68-4.



Arrangörer:

Vänskapsförbundet Sverige-Israel Mälardalen med stöd av:
Judiska Föreningen i Västerås
Föreningen Israel & Bibeln

Vi ber för Israel

Vi ber för Israels 70 års firande

- Vi ber för Israels 70 års firande som inleds den 19 april. Vi är med folket i Israel och ber för att de ska få uppleva ett härligt 70 års jubileum. Vi ber också för säkerheten i landet under jubileumsdagarna.
- Vi ber också för de olika jubileumssamlingarna som kommer att hållas i Sverige. Se Shaloms hemsida.

Några bönepunkter ur Förebudjare för Israels utskick.

Se hemsidan www.ifi.org.il/lang/_sv för alla böneämnen. Israeliska araber. Vi ber regelbundet att Herren ska välsigna israeliska araber som går emot strömmen mot antiisraelisk och antisemitisk propaganda. Vi ser ett svar på våra böner i ställningstagandet hos ledaren i bostadsområdet Tsur Baher i södra Jerusalem. Han försöker etablera ett politiskt parti för att tillvarata den arabiska befolkningens dagliga intressen, genom att delta i Jerusalems kommunalval. Traditionellt bojkottar Jerusalems arabiska befolkning lokal politik, så detta är ett djärvt drag.

- Herre, välsigna den här mannen. Beskydda och bevara honom och hans familj.

- Res upp många andra som vill göra det bästa för sitt folk.
- Skänk framgång i etablerandet av ett politiskt parti i Jerusalem, och till och med på en nationell nivå.
- Välsigna alla dem i den arabiska befolkningen som står tillsammans med Israel och som vägrar att förbanna Israel.
- Tack för de arabiska troende som står med Israel. Beskydda dem och hjälp dem att stå fasta, trots att det är många som inte gör det.
- Välsigna de israeliska araberna som tjänstgör i IDF. Beskydda dem mot förföljelse från sina egna familjer och samhällen.



Pesach – påsk

I år sammanföll den "kristna" och den "judiska" påskan. I serien om de judiska högtiderna har Andreas Johansson nu kommit till Pesach – eller påsk som högtiden heter på svenska. Pesach firas till det judiska folkets befrielse och uttåg ur Egypten. Den judiska påskan börjar alltid firas den 14:e i månaden Nisan.

Högtiden Pesach har fått sitt namn av det hebreiska ordet פסח, pasach, som betyder "gå förbi". På arameiska heter högtiden "pascha", och via grekiskan har vi på svenska fått ordet "påsk". Egentligen består högtiden av tre olika högtider som hör samman:

1. själva påskan, d.v.s. påskmåltiden,
2. det osyrade brödets högtid i sju dagar (חג המצות, Chag Ha-Matsot) och
3. lyftandet av förstlingskärven "dagen efter sabbaten" (3 Mos 23:9-14). P.g.a. denna förstlingskärve, som bars fram så länge templet stod kvar, kallas också högtiden חג האביב, Chag Ha-Aviv, Vårhögtiden.

Befrielsen från Farao

Den historiska händelsen som firas under Pesach är befrielsen från slaveriet och uttåget ur Egypten. Kampen mellan Farao och hans (av)gudar på den ena sidan och Israels Gud på den andra sidan var hård eftersom Farao, trots nio svåra plågor, ändå inte ville släppa Israels folk. I den tionde plågan skruvade Gud åt tumskrubarna rejält: *Mose sade: "Så säger Herren: Vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten. Då ska allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan vid handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. Ett högt sorgerop ska höras i hela Egypten, ett sådant som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras".* (2 Mos 11:4-6).

För att markera vem som var under beskydd av Guds förbund och inte, skulle Israels folk ta ett lamm per familj, slakta det på den 14:e Nisan (datumet för Pesach än i dag) och stryka blodet med en isopkvast på det övre dörrträet och på båda dörrposterna. Gud befallde: *Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen, för Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna ska han gå förbi [på hebreiska står här ordet pasach] dörren och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er.* (2 Mos 12:22b-23)

Eftersom lammets blod hade flutit och markerade husen hos förbundsfolket, så blev de skonade från den tionde plågan. Israels folk skulle äta påskalammet helstekt, med bittra örter (påminner om slaveriets bitterhet) och osyrat bröd, eftersom de skulle lämna Egypten i all hast så att degen inte hann jäsa. (2 Mos 12:39)



Påskalammets blod stryks på dörrposterna

Vin till glädje och messiansk förväntning

Redan på Andra templets tid och ända fram till i dag, firas Pesach dessutom med fyra bägare vin: Den första för livet, den andra för befrielsen, den tredje bägaren kallas välsignelsens bägare och den fjärde står för hoppet. I Luk 22:17-20 omnämns två av dessa bägare, medan Paulus nämner den tredje av dem i 1 Kor 10:16; 11:25.

Vin kan i Bibeln stå för Guds dom, men i sammanhanget med påskmåltiden står vin för fest, glädje, liv och gröda. Den messianska festen ska ha både vin och mjölk (Jes 55:1). På ett annat ställe står det att Messias ska ha "lagrade viner" (Jes 25:6) förutom feta rätter. Vinbägaren som ges till Israel står för Guds tröst till Israel, som t.ex. i Psalm 116:13: *Jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn*¹. En berättelse från Talmud kan illustrera den messianska förväntningen i dessa vinbägare: "Gud, den helige och välsignade ska göra en fest för de rättfärdiga på den dagen hans barmhärtighet ska visas för Israels ätt. Efter att de har ätit och druckit, ger de välsignelsens bägare till Abraham vår far. Men han säger: Jag kan inte välsigna den, eftersom Ismael kom från mig. Så ger han den till Isak. Men han säger: Jag kan inte välsigna den, eftersom Esau kom från mig. Så ger han den till Jakob. Men han säger: Jag kan inte ta den, eftersom jag gifte mig med två systrar, något som är förbjudet i Lagen. Han sade till Mose: Ta den och välsigna den. Men han svarar: Jag kan inte eftersom jag inte befanns värdig att komma in i Israels land, varken död eller levande. Han sade till Josua: Ta den och välsigna den. Men han svarar: Jag kan inte välsigna den eftersom jag inte har en son. Han säger till David: Ta den och välsigna den. Och han svarar: Jag vill välsigna den, och det passar att jag gör det, som det står skrivet: Jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn."² Bibliskt sett bör det tillfogas att kung David kunde svarat att han inte heller var värdig eftersom han inte fick bygga templet eftersom han utgjutit blod (1 Krön 28:3), medan däremot den David som också kallas Davids son var värdig (2 Sam 7; Jes 55:3; Hes 34:23 o.s.v.).

Påskalammet i templet

När påskalammet offrades på Andra templets tid, (t.ex. då Petrus och Johannes gjorde förberedelserna till den sista påskmåltiden Jesus och lärjungarna åt, Luk 22:7-13) gick det till så här: Josefus nämner antalet slaktade påskalamm till 256 500, så alla 24 prästskift tjänstgjorde vid pesach. Till prästernas förgård släpptes 30 familjerepresentanter in i taget för att offra sina påskalamm. Prästerna blåste tre stötar i silvertrumpeterna medan varje familjerepresentant slaktade sitt lamm och en präst stod klar med en skål för att samla upp blodet. Så hälldes lammets blod ut vid altaret, medan leviterna och folket läste Lovsången i växelläsning.³ Så hängdes lammen upp på krokar eller stänger, för att flås. Inälvorna togs ur. Fettet samlades, saltades och brändes på altaret som ett brännoffer. Så kunde de nästa 30 familjerepresentanterna komma in i förgården, medan de som var färdiga med offrandet bar sitt lamm till huset de skulle fira påskmåltiden i.

Guds närvaro i förbundet

Under Pesach är förbindelsen bakåt i historien extra tydlig. Under påskmåltiden (ליל סדר, Leil Seder) då befrielsen från slaveriet i Egypten för över 3 000 år sedan firas, minns det judiska folket i dag att *vi* var slavar, egyptierna plågade oss, och *vi* ropade till Herren våra fäders Gud (jmf också 5 Mos 5:2-3; 26:1-11). Guds handlingar med Israels folk är närvarande när de minns och firas. Det är samma närvaroprincip som Jesus tillämpar då han, som en äkta jude, firade påskmåltiden och samtidigt instiftade en ny variant av påskmåltiden då han först tog av det osyrade brödet och sedan den tredje bägaren med vin och sade: *Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.* (1 Kor 11:25) Det Jesus menar är dels att precis som Guds förbunds närvaro hittills funnits i påskmåltiden, så lägger Jesus till en ny förbunds närvaro för det nya förbundet som Gud hade lovat att upprätta ”med Israels hus och Juda hus” (Jer 31:31) och som slöts i och med att Jesus gav sin kropp och sitt blod som ett påskalamm. (jmf 1 Kor 5:7-8)

Afikomanen

Det är inte alltid lätt att veta vilka av dagens pesachtraditioner som existerade redan på Andra templets tid och vilka som tillkommit senare. I dagens påskmåltid brukar man ta tre osyrade bröd, מצות matsot, och så bryta det mittersta och lägga den delen i ett linkläde. Denna del av det osyrade brödet kallas afikoman. Ordet afikoman är grekiska och betyder ”han som kommer”. Om det är så att denna tradition med afikomanen fanns redan på Jesus tid, så var det just afikomanen Jesus tog när han sade: *Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.* (1 Kor 11:24)



Ett dukat sederbord

Sederfatet

Eftersom templet inte längre står, firas pesach i dag något lite annorlunda. Till påskmåltiden används i dag ett sederfat där de rituella rätterna placeras:

- osyrat bröd – lidandets bröd, markerar också en ny start
- bittra örter – slaveriets bitterhet
- murstensdeg – slavarbetet
- persilja – står för vår och Guds skapelse, och används också för att doppas i saltvatten
- saltvatten – alla offer i templet skulle saltas, påminner också om de salta tårarna under slaveriet
- ett lammben – ett minne om då templet stod och påskalammet fortfarande slaktades
- ett hårdkockt ägg – ett minne av festoffret i templet (4 Mos 28:17-22)

Pesach – den grundläggande högtiden

Pesach är den högtid då Israel befriades från slaveriet och blev ett folk (berättelserna i 1 Mos fungerar som en sorts ”förord”). Därmed bidrar Pesach mer än någon annan högtid till att forma judisk identitet. Det är då påfallande vad som står i Jeremia 31:31-32: *Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN.* Gud hade sagt genom sin profet att det nya förbundet som Gud skulle upprätta med Israels hus och Juda hus, skulle avlösa det förbundet han slöt med deras fäder då han tog dem i handen och förde dem ut ur Egypten. I det perspektivet är det inte så konstigt att det är just under själva påskmåltiden, ליל סדר, Leil seder, som Jesus proklamerar starten på det nya förbundet: *Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.* (Luk 22:20)

Andreas Johansson

Ersättare i styrelsen

¹ Psalm 116 är en del av Lovsången, (הלל Hallel) Psalm 113-118 som sjungs vid påskmåltiden.

² Edersheim, The Temple, Its Ministry and Services s. 186

³ Hela Lovsången (הלל Hallel) sjöngs senare på kvällen i varje hushåll (jmf Matt 26:30).

Sommarens Shalomkonferens 2-5 augusti 2018 på Hjälmarets Folkhögskola utanför Alingsås Israel 70 år

Talare klara för konferensen:

- Pingstpredikant och teol. Dr. Göran Lennartsson, Uppsala
- Andreas Johansson
- P-O Hermansson
- Bengt Berggren

Anmälan till årets sommarkonferens på Hjälmarets folkhögskola

**OBS! Vill du vara garanterad att få ditt boende på
Hjälmarets Folkhögskola måste du anmäla dig senast
den 31 maj.**

Namn:

Adress:

Telefon:

Vänligen, sätt ett kryss i de rutor som motsvarar din beställning!

Kost o logi hela konferensen:

- Dubbelrum 2 250:-/pers. enkelrum 2 600:-
Kost o logi delar av konferensen:

2 dygn: dubbelrum 1 490:-/pers. enkelrum 1 720:-

1 dygn: dubbelrum 930:-/pers. enkelrum 1 050:-

Ovanstående alternativ inkluderar konferensavgift och helpension. Ta med eget sänglinne o handduk (kan hyras för 90:- per set)

- Barnpriser:** födda 2005-2017 gratis;
 födda 1999-2004 50 % rabatt

- Husvagn 160:-/dygn Tältplats 70:-/dygn
 Ordnar eget boende

För husvagn, tältplats eller eget boende, tillkommer konf. avg. 300:-/hela konferensen

- Kommer endast dag och betalar dagavgift 150:-/dag

Måltider för dagsbesökare:

- Två måltider inkl tre fika 300:-
 En måltid inkl två fika 170:-
 Tillägg för sabbatsmåltid 120:-
 Enbart sabbats-måltid 200:-

Övriga önskemål:.....

.....

.....

.....

- Jag/Vi har satt in avgiften på Shaloms BG 53 17-40 17

**Anmälan senast 31/5 om du vill vara garanterad
boende på Hjälmarets Folkhögskola.**

Anmälan senast 30/6 om du ordnar eget boende.

Anmälan sändes till:

Shalom över Israel, Gröndalsvägen 16, 740 47 Harbo,
073-030 89 94 **E-post:** info@shalom.se

ALMANACKA APRIL- MAJ

ÅR		Textläsning
2018	5778	
28 Apr	13 lyvar	3 Mos 16:1-20:27 Hes 22:1-19
5 May	20 lyvar	3 Mos 21:1-24:23 Hes 44:15-31
12 May	27 Lyvar	3 Mos 25:1-27:34 Jer 16:19-17:14
19 May	5 Sivan	4 Mos 1:1-4:20 Hos 2:1-22

Redovisning februari 2018

Gåvor 27 875:-
Wizo 5 010:-
Jaffainstitutet 3 400:-
Israels Bibelsällskap 300:-
Shaare Zedeksjukhuset 540:-
Summa gåvor 37 125:-

Församlingsbidrag, kollekter m m

Uppsala, konferens 10 408:-
Israelkväll, EFS Hortlax/BB 1 540:-
Summa: Församlingsbidrag, kollekter m m. 11 948:-

Övriga inkomster

Medlemsavgifter 6 000:-
Pren. Shalom över Israel 16 829:-
Litteratur m m. 3 604:-
Testamenten, KA. AE. 39 512:-
Summa inkomster för månaden 115 018:-

Tack för gåvor, anslag och kollekter!

"Liksom bergen omger Jerusalem, så omger Herren sitt folk nu och för evigt" Ps. 125:2

Shalomhälsningar Sigvard Lindgren/kassör

Under 2017 skickade Shalom över Israel följande bidrag till projekt i Israel

4011 WIZO 100 200:-
4013 Träd och vatten 30 800:-
4016 Jaffainstitutet 135 200:-
4017 Bibelsällskapet Israel 80 200:-
4021 Ökenforskning Negev 5 050:-
4022 Shaare Zedeksjukhuset 40 050:-
4025 Bränderna Israel (dec 2016-mars 2017) 16 800:-
4025 Förenade Israelinsamlingen 20 640:-

Det är de mångas gåvor som gör det möjligt att skicka pengar till projekten. En annan av Shalom över Israels viktiga uppgifter är att vara en källa till kunskap och service för Sveriges kristna när det gäller Israel.

Shalom över Israel

Saudiske kronprinsen: Judar har rätt till sitt eget land

Den saudiske kronprinsen säger att det israeliska folket har rätt att leva i fred i sitt eget land. Uttalandet gör Mohammed bin Salman i en lång intervju i den amerikanska tidskriften *The Atlantic*.

– Jag anser att palestinierna och israelerna har rätt till sitt eget land. Men vi måste ha en fredsöverenskommelse för att säkra stabiliteten för alla och för att ha normala relationer, sade Mohammed bin Salman i intervjun.

Uttalandet av den saudiske kronprinsen om att det judiska folket har rätt att leva i fred i ett eget land tolkas som en signal på att relationen mellan Riyad och Tel Aviv blir allt bättre, rapporterar Reuters.

I år öppnade Saudiarabien för första gången sitt luftrum för en kommersiell flygresa till Israel – något som har kallats för ett historiskt drag.

Israelidag.se / Omni.se

Palestinska araber drabbas när Israel bojkottas

I en intervju i tidningen *Världen idag* intervjuas Tomas Sandell, ledare för organisationen *European Coalition for Israel*

om BDS-rörelsen. BDS står för bojkott, desinvestering och sanktion och är ett internationellt nätverk som vill påverka Israels ekonomi för att åstadkomma politiska förändringar i landet.

– Det innebär en isolering av Israel på de mest vitala samhällsområdena, men främst ekonomiskt, förklarar Tomas Sandell, ledare för organisationen *European Coalition for Israel*.

– Man vill frysa ut Israel ur det internationella samfundet, fortsätter han.

Tomas Sandell berättar att ett av rörelsens mål är att minska det israeliska inflytandet i Västbanken och Gazaremsan, bland annat genom att hindra judar från att leva och verka i de omtvistade områdena.

– I praktiken är det palestinierna som är de största förlorarna i den här rörelsen. Över 10 000 palestinier har förlorat sina jobb på grund av BDS, säger han.

I fallet med *Soda Stream* förlorade 500 palestinier jobbet, men enligt Tomas Sandell var det uppemot tjugo gånger fler personer som påverkades.

– Ofta försörjer en anställd en hel familj, förklarar han.

Världen idag

Hollywood sluter upp bakom Netflix mot BDS

Fler än 50 Hollywood-chefer har gett sitt stöd till Netflix. Streamingtjänsten står inför en kampanj ledd av den palestinska BDS-rörelsen som kräver att företaget slutar visa den israeliska TV-serien "Fauda".

I ett brev till Ted Sarandos på Netflix, från bland annat Hollywoods talangbyråer, menar man att BDS-rörelsens krav är ett "uppenbart försök till konstnärlig censur".

"Fauda" är en israelisk thriller som utspelar sig på Västbanken. Serien handlar om en pensionerad israelisk toppagent som återgår till jobbet för att jaga en palestinsk stridskämpe som han trodde att han dödade.

Serien, som har dialog på både hebreiska och arabiska, sändes först på israelisk TV 2015 och hade premiär på Netflix i december 2016. Netflix planerar att släppa den andra säsongen i maj.

Förra veckan uppmanade BDS alltså Netflix att "kasta bort" *Fauda* med anledning att serien "förhärskar den israeliska militärens krigsförbrytelser mot det palestinska folket."

Israelidag.se

Jerusalem Post (jpost.com)

Israelmöte i

Västerås

Lördagen den 28 april kl 18:00

Daniel Viklund talar över ämnet

"Israel och Guds suveränitet"

Plats: Frälsningsarmén, Hantverkargatan 3, Västerås

Arr: Israel- och Bibel-gruppen i Västerås

Israelmöten i

EFS Hortlax

Torsdagen den 3 maj kl. 19.00

Medverkande: Bengt Berggren

EFS Nybyn

Fredagen den 20 april kl 19:00

Medverkande: Bengt Berggren

Israelmöte i

Linköping

Lördagen den 5 maj 16:00

Besök av Dan Johansson

"Åter igen är Guds folk på väg hem"

Plats: Frälsningsarmén, Åsgatan 23, Linköping

Arr: Israelgruppen i Linköping

Bön för Israel och för förföljda kristna i världen

I Göteborg:

Buråskyrkan, Burås kyrkbacke.

Måndag 14 maj kl 18:30

Info: Helena Marmros; marmros@hotmail.com

I Höganäs:

Filadelfia, Odengatan 6

Måndagar kl 19:00

Info: Febe Alfredsson; febe.alfredsson@gmail.com

ISRAEL 70 ÅR

Israel – ett mirakel

Det faktum att det moderna Israel kunde grundas 1948 är inget mindre än ett mirakel. Vem hade kunnat tro att detta skulle kunna ske? Trots den ökande invandringen av judar från 1880-talet och trots britternas och världens löften genom Balfourdeklarationen och San Remo-avtalet, var det långtifrån självklart.

Tittar vi på texterna i Bibeln är saken klar. Det framkommer på så många ställen vad Guds avsikt är. Vi har löfena till Abraham och vidare till Isak och Jakob, om att vi ska bli ett folk som ska komma till ett land. Vi blir ett folk och vi kommer till landet, men vi skingras över världen. I Jeremia, Jesaja, Hesekiel och Amos kan vi sedan läsa om hur det judiska folket ska komma tillbaka till Israel. Det tog lite tid men nu har den tiden kommit.

Folket och landet hör ihop

Israels betydelse för det judiska folket kan inte överskattas. Samtidigt kan inte det judiska folkets betydelse för Israel överskattas. Folket och landet behöver varandra. Landet lever och frodas när det judiska folket finns där – inte annars. Vi tänker kanske inte på det särskilt ofta, men det omvända gäller också. Folket lever och frodas när vi finns i Israel – inte annars.

Det judiska folket och landet har en särskild uppgift. Vi ska vara ett folk av profeter, ett ljus bland folken. Det är inte precis några små krav. Jag är mycket stolt över det judiska folket, vår historia och våra traditioner. Jag är också mycket stolt över Israel och allt man åstadkommit på dessa 70 år. Det återstår enormt mycket att göra, men vi ska komma ihåg att 70 år är en väldigt kort tid i ett lands historia. Vi ska också komma ihåg att Israel befinner sig mitt i en krigszon med grannar som både hatar Israel och varandra. Det är lätt att glömma i vårt fredliga Sverige.

En ljus framtid

Bland det mest imponerade med Israel är hur man med gott självförtroende och optimism bygger ett land för en ljus framtid. Många skulle tro att Israel skulle vara defensivt, försvarande och pessimistiskt med tanke på de enorma utmaningar man lever med. Förutom grannarna, dessutom en i bästa fall oförstående och i värsta fall hatisk omvärld, från Sverige till FN.

Men Israel fortsätter att bygga landet på de tillvägagångssätt man ska bygga ett land: kunskap, forskning, kultur, innovationer och näringsliv – samt förstås ett enormt kitt och ansvar människor emellan. Man bygger med optimism, men glömmar inte att man också måste hålla ögonen på den fientliga omvärlden.

Ett starkt land

Mycket har hänt på 70 år och det är omöjligt att beskriva detta särskilt detaljerat i en krönika. Men två stora mirakel måste vi minnas. Dels att Israel överhuvudtaget kunde utropas 1948, med



I Israel byggs landet med kunskap, forskning, kultur, innovationer och ett aktivt näringsliv. Nybyggnationen på bilden sker efter strandlinjen i Natanya.

Foto Lef Lundberg

stöd av FN. Dels att landet överhuvudtaget överlevt, främst med tanke på Självtändighetskriget 1948. Ser vi på dagens FN är det omöjligt att förstå hur det blev som det blev med omröstningen i FN den 29 november 1947. Tänker vi på den lilla judiska befolkningen i Israel, varav extremt många var unga och överlevande efter Förintelsen, med få och dåliga vapen, som lyckades överleva anfallet från samtliga grannar 1948, går det knappt att begripa.

Sedan dess har Israel gått från klarhet till klarhet. Befolkningen har ökat explosionsartat. Grannarna har försvagats och hamnat i strid med varandra. Israel är idag ett starkt land och kommer så att förbli. Israel hjälper också hela världen på väldigt många sätt. En underbar och fantastisk framtid väntar.

Ulf Cahn

Förenade Israelinsamlingen